

Hallucinationer och delirium i kyrkan

Den karismatiska delen av kristenheten förändrades i januari 1994. Då förde Rodney Howard-Browne in den s. k ”skrattväckelsen” eller ”Toronto-välsignelsen”, med olika typer av manifestationer, i Toronto Airport Vineyard Church. Sedan spred sig detta världen över.

Här kan du se på ett par videofilmer från hans möten (4:27 resp. 4:17 minuter långa):
<http://www.vaknasverige.se/2010/11/23/rodney-howard-browne-till-sverige>

Howard-Browne började kalla sig för "Holy Ghost bartender", dvs. en "Helig Ande-bartender" som bjöd på "the new wine", dvs. "det nya vinet". Han tyckte att det var OK och helt i sin ordning att de troende blev druckna i anden. Det tycks som om ”delirium-liknande manifestationer” då fick fotfäste inom den karismatiska kristenheten. Det är allvarligt att detta (på många ställen) betraktas som ett verk av den helige Ande.

**Det som för alkoholisten är så förnedrande;
att gå ostadigt, att ragla omkring, att skaka och vingla
har nu blivit en fluga i olika kristna sammanhang**

Och hur kan det komma sig att så många, som kallar sig karismatiska och menar sig vara bibeltrogna, betraktar denna form av dryckenskap som något gott? Av frukten skall man känna trädet.



Vilken frukt bär då detta? Jo, efter sin art

Vineyard pastorn Paul Gowdy gjorde en sammanfattning några år efter det att man släppte in ”Torontoväckelsen”:

”Efter att ha varit med tre år i ”Toronto-väckelsen” och i ”Soaking” blev vår Vinyard-församling utanför Toronto nästan självutplånad. Vi åt upp varandra med förtal, sektarism, splittringar, kritik m.m. Vi verkade mitt i Toronto Airport Christian Fellowship och levde nästan där. Men vad hade hänt med oss? Vi hade blivit de mest köttsliga, omogna, bedragna kristna som ni kan tänka er. Jag sade då till en pastor i Scarborough Vineyard Church, att sedan den här ”Toronto-väckelsen” kom så har hela församlingen smulats sönder i bitar – och han höll med.

Min upplevelse var att de nådegåvor som nämns i 1 Kor. 12 var mycket vanligare i församlingen före januari 1994 (året när ”Toronto-väckelsen” startade) när den påstådda ande utgjutelsen kom. Under åren 1992-93 när vi bad för människor upplevde vi äkta profetia och befrielse och mycket nåd från Herren. Efter Toronto-väckelsen startade så förändrades allt det äkta till: ”Mer Herre, ge MIG MER Herre” och en massa rop på ”Eld” och konstiga skakningar och uttrycken ”ooh, ooh, OOH, WOOOAAH” i bönerna”, skriver Elvor Ohlin, se länk här: <http://www.elvorochjanne.se/profetiskt/nyheter/OHLINS19-8-10.html>

Vår fallna natur ”vill gå över gränsen”

Nu undrar säkert många hur det kunde komma sig att Howard-Browne fick ett så stort utrymme, som han fick. Hur kunde han få påstå det han påstod och göra det han gjorde, utan att kyrkans ledarskap grep in?

Kanske är det så, i allas vår fallna natur, att det finns något inom oss som vill bli bedraget? Det finns en osynlig dragning i oss att vilja ”gå över gränsen”, att vilja bli förförda. Guds ord säger att **i den sista tiden så kommer många troende att bedras**. Ja, de kommer att tillåta sig att bli bedragna. Det kan ske därför att de inte anser det så viktigt att kontrollera vad som sägs. Är det vi hör korrekt, riktigt och sanningsenligt? I 2 Tess. 2:9-12 står det: ”9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom **de inte tog emot sanningen och älskade den**, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.”

Har den onde kunnat så ogräs in bland den goda säden medan folket sov?
Nu är hög tid att var och en ställer sig frågan:

Är jag villig att ta emot sanningen och ge den utrymme i mitt eget liv?

Hur definieras ”delirium” inom den medicinska världen?



Fyllerigalenskap är vad som menas med delirium tremens

I Elsa Belfrages "Fickordbok för sjuksköterskor" definieras Delirium som: "yrande, yrsel". Delirium tremens förklarar hon betyda: "fyllerigalenskap".

Delirium tremens: På latin betyder det "att skaka okontrollerat", även kallad DTS, "skakningar", "förvirring", "fasansfullt eller ohyggligt".

Den här beskrivningen är en akut förekomst av delirium som vanligtvis orsakas av att patienten abrupt fråntas alkohol.

Det här beskrevs först år 1813 och fick då sin diagnos.

**Det som för alkoholisten är så förnedrande;
”att gå ostadigt,
att ragla omkring,
att skaka och vingla
har nu blivit en fluga
i olika kristna sammanhang.”**